

8. april 2016 konferencen "Vi vil dø på nettet – alles udfordring og et fælles ansvar"

## **Inge Nesgård: Afrunding og tak for i dag**

Tusind tak til jer alle for, at I kom. Jeg tror, at det vi går herfra med, det er selvfølgelig mangesporet, men sådan en samlet oplevelse af, at her er nok at tage fat på i forhold til en masse forskellige områder, vi både som privatpersoner, som myndigheder, som forskere, som advokater og som alt muligt andet skal arbejde videre med og forholde os til.

Har I gode ideer og input, som I tænker, at det vil vi gerne drøfte videre med Landsforeningen Liv&Død, så vil vi meget gerne snakke med jer. Vi er ikke nogen stor forening, der kan løfte alting, men vi vil meget gerne være en del af udviklingen, idet jeg faktisk mener, at vi som nogle af de første, måske den første, har sat det her tema voldsomt på dagsordenen. Og det vil vi selvfølgelig gerne arbejde videre med – det mener vi er vigtigt.

Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi vil ud regionalt og prøve at holde nogle oplysende arrangementer til borgere, så vi får det her ind i de almindelige borgeres bevidsthed, at der er noget, der ikke skal komme som en aha-oplevelse for os selv eller vores efterladte. Det er bare for at lufte, hvad vi har besluttet.

Og så har vi fået input i dag, som vi skal hjem på værkstedet og sige, hvad gør vi så med de her ting.

Tusind tak til Karin for værtskabet og for, at du så aktivt har spillet med. Jeg vil bede dig om at sige til folketingsbetjentene – og jeg vil selv sige det - at det har været fantastisk at samarbejde med dem - serviceminded, smilende, sjove, med en god kemi – og det skal vi også huske at kvittere for, at det ikke bare er en selvfølge, at alting funker, og der er en god kemi og ånd, når man kommer ind i et lokale. Det vil jeg gerne, at vi sammen giver videre.

Tusind tak for fordi I kom, og I skal ikke gå brødflove herfra, så der er en sandwich og en vand, I enten kan spise her, eller I kan tage med jer.

Tusind tak for nu.